



### **Kinderen (en volwassenen?) kun je alles wijsmaken.**

Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat je kinderen gemakkelijk kunt laten geloven dat ze ontvoerd zijn door een ufo. Bijna 80% van de zeven en acht jarigen die meededen aan het experiment vormden zich een valse herinnering over een ufo ontvoering waarvan zijzelf het slachtoffer waren op vierjarige leeftijd. Wat vooral hielp was dat de onderzoeker de kinderen een nep artikel lieten lezen over ufo ontvoeringen in hun dorp of stad.

Conclusie van de onderzoekers: als iemand gelooft dat iets vaak voorkomt vormt hij zich over deze gebeurtenis sneller een valse herinnering. Sommige kinderen weigerden na afloop van het experiment zelfs te geloven dat ze de ontvoering niet hadden meegemaakt. Deze valse herinneringen kunnen op allerlei gebied voorkomen, zelf banale alledaagse dingen, zoals bijna stikken in een snoepje.

Generaliseren we deze conclusies dan kunnen mensen dus alles gaan geloven, vooral als zij lezen of horen dit vaak voorkomt. Veel modieuze maatschappelijke grillen zouden hiermee wel eens verklaard kunnen worden, zoals bijv. hoogbegaafdheid. Lanceer met veel bombarie een nieuw verschijnsel, de pers besteedt er aandacht aan en veel mensen gaan denken dat zij het ook hebben of dat het ook op hun situatie van toepassing is...

Herinnert u zich nog de clowns van Oude Pekela en de school waar de kinderen gemarteld werden in de kelder? Nooit meer wat over gehoord....

Bron: De Psycholoog, maart 2009.